

Beste ouder(s), verzorger(s) & leerlingen,

Allereerst voor iedereen de beste wensen!

Wij hopen met elkaar op een fijn 2021, waar we zoveel mogelijk met elkaar op school kunnen zijn. Helaas zijn we het nieuwe jaar niet zo begonnen, maar ondertussen zijn we weer gestart met het geven van thuisonderwijs. Complimenten aan iedereen dat alles zo snel weer wordt opgepakt! Wij kijken dagelijks vol bewondering naar hoe de leerlingen omgaan met het digitaal werken en het werken vanuit huis. Soms lukt het even niet om in te loggen, online te komen of thuis geconcentreerd achter je scherm te zitten. Geeft niks: alles op zijn tijd.

Helaas heeft een aantal gezinnen en leerkrachten de afgelopen tijd ook te maken gekregen met het coronavirus. Wij hopen dat iedereen zich snel weer goed en gezond voelt in het nieuwe jaar! Met juf Wilhelmina gaat het steeds beter. Ze heeft nog klachten, maar het gaat gelukkig de goede kant op. Meester Tim is in de kerstvakantie ziek geweest, het gaat nu goed met hem. Ook juf Rita is helaas ziek geworden van het virus, wij hopen dat het met haar ook snel beter gaat.

Al met al kunnen we zeggen dat wij ontzettend trots zijn op alle leerlingen en ouders van onze school! Fantastisch om te zien hoe iedereen zich inzet in deze uitdagende periode. Nu is het afwachten wat het kabinet besluit over de periode na 19 januari. Wij sluiten deze brief graag af met een gedicht voor alle kinderen.

*Als straks alles weer normaal
en ik mijn hart ophaal
aan dingen die ik nu zo mis,
weet ik hoe speciaal het is,
om zomaar in een klaslokaal
mijn juf en meester te mogen zien.
Ik zal voor de wekker opstaan,
met een snelle kus de deur uitgaan
en met huppelende spoed,
zo goed weten, die eerste dag,
dat ik niet naar school toe moet,
maar eindelijk weer mag.*

Met vriendelijke groet,

Onderwijsteam De Boswikke

